

Nieuwsbrief nr. 129 januari 2020

Vanuit het bestuur:

Gasthuishoudens gezocht in de regio Rotterdam - Den Haag

Als vluchtelingen horen dat ze in Nederland mogen blijven, duurt het vaak nog maanden voordat ze een woning toegewezen krijgen. Tot die tijd is het afwachten, in volle asielzoekerscentra, ver weg van het echte Nederland. Veel nieuwkomers willen graag al een begin maken: Nederlanders leren kennen, wegwijs raken in Nederland en de taal leren. Takecarebnb maakt dit mogelijk door hen te laten logeren bij een Nederlands gezin.

Voor een warm welkom

Sinds 2015 hebben we bijna 300 succesvolle matches gemaakt en zijn er vele vriendschappen ontstaan. En wat blijkt? Het logeren geeft een enorme boost, aan zowel gast als gastgezin! Wilt u het verschil maken door een nieuwkomer een prettige start te geven in Nederland? Heeft u thuis ruimte om een vluchteling voor maximaal drie maanden te laten logeren? Takecarebnb helpt om dit goed te regelen: wij zorgen voor de juiste begeleiding en voorbereiding. Maatwerk, waarbij de wensen van u en uw potentiële gast centraal staan. Meer weten? Kijk op de website www.takecarebnb.org of mail naar Annemeijn Benkirane, via annemeijn@takecarebnb.org.



Voedselbank: Santa Run

In de Uitstraat ging op vrijdagavond 20 december de zevende editie van de door de Rotaryclub Spijkenisse georganiseerde Santa Run van start. Wethouder Leon Soeterboek luidde de bel waarmee de lopers rond half acht van start gingen. De drie kilometerlange fun-run, waarbij het niet ging om snelheid of winnen, leidde ook ditmaal weer door het Centrum.

Voorafgaand verzamelden de circa 200 voor deze gelegenheid als kerstman of -vrouw verklede deelnemers zich op het Uitplein.

Daar werd onder leiding van centrummanager Santa Dennis Houkes en met begeleiding van sfeervolle kerstmuziek van the Big Swinger Band eerst een gezellige warming-up gedaan. Ook de kerstman, een wandelende kerstboom en de Nautilus waren aanwezig om lopers en publiek in de kerststemming te brengen. Het uitplein was verder zeer sfeerful winters ingericht.

Het was voor de tweede achtereenvolgende keer dat de Santa Run 's avonds werd verlopen. De opbrengst komt net als vorig jaar geheel ten goede aan de Voedselbank Spijkenisse. Na afloop was er voor alle deelnemers een medaille en werd door een vertegenwoordiger van de Rotaryclub een cheque van €5000 aan de Voedselbank overhandigd. Alle lopers en organisatoren bedankt.



Bron van Vrede Week van Gebed - Nissewaard

Van 19 tot 26 januari is er de zogenaamde Week van Gebed. In deze week komen overal in Nederland mensen bij elkaar om te bidden en zich te bezinnen. Ook de kerken in de regio Nissewaard hebben dit jaar weer een gezamenlijk programma opgesteld. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, de avonden duren een klein uur en hebben een verschillende invulling. Het weekprogramma ziet er als volgt uit:

| | | |
|--------------|--|-----------|
| Zondag 19 | Start in de afzonderlijke kerken van <i>Vrede voor de Stad</i> | |
| Maandag 20 | Dorpskerk Hekelingen, Dorpsstraat 12, Hekelingen | 19:30 uur |
| Dinsdag 21 | De Schuilplaats, Dorpsstraat 105, Hekelingen | 19:30 uur |
| Woensdag 22 | De Dorsvloer, Zomerakker 45, Spijkenisse | 19:30 uur |
| Donderdag 23 | CGK De Ark, Voorstraat 8, Spijkenisse | 19:30 uur |
| Vrijdag 24 | New Life, Eikenlaan 2, Spijkenisse | 19:30 uur |

Het thema van dit jaar is 'Buitengewoon'. Aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel (Handelingen 28 vers 2) worden we als mensen uitgedaagd om te streven naar meer dan het gewone. Durf vriendelijk te zijn naar elkaar, heb oog voor mensen die anders zijn dan jij. Op de avonden zal een vrijwillige collecte gehouden worden voor het *project Budgetmaatjes*. Budgetmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die preventieve hulp geven aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en nazorg geven wanneer de schuldhulp is afgerond. Hierbij wordt op professionele wijze samengewerkt tussen de burgerlijke gemeente en Vrede voor de Stad. Een prachtig doel waarmee we ook in de praktijk om kunnen zien naar elkaar.

U/jij bent van harte welkom!

De Taalklas (projectgroep Kerk Vluchteling en Maatschappij)

Elke dinsdag- en donderdagochtend stroomt de carré- tafel vol in de vergaderzaal in de Kern. Zo'n 15 mensen schuiven aan voor het leren van Nederlands, gezellig met een kopje koffie of thee. Ze begroeten elkaar vrolijk. Sommigen komen al jaren, anderen voor het eerst. Het is een gevarieerde groep mannen en vrouwen van overal vandaan. De een net twintig, de ander is al met pensioen. Zij moet inburgeren, hij hoeft dat niet die is Europeaan. De een is op zoek naar een veilige haven, een ander komt voor werk, de volgende is voor de liefde naar de Nederland gekomen. De een heeft in zijn thuistaal nooit leren schrijven en de ander heeft een universitaire studie gedaan, die is hier al maanden, zijn tafelgenoot al 15 jaar.

De verschillen zijn groot en maken de groep bruisend en warm.

Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook legio. Wat ons bindt is TAAL. Alle deelnemers zijn ondernemende mensen, willen Nederlands praten en leren. Ze willen contact! hun netwerk vergroten, deelnemen aan onze maatschappij. Als begeleiders genieten we daar enorm van.

In de afgelopen maanden spraken we met de deelnemers van de taalklas over het thema communicatie.

Een mooi thema om mee aan de slag te zijn. Communicatie is tenslotte een groot issue voor onze nieuwe medelanders. Al pratend merkten we ook hoe snel onze communicatiemiddelen veranderen. De boekjes die we gebruiken leren ons nog dat Skype een modern middel is, maar wie Skypet er nog? Of wie heeft überhaupt geskypet? En welke spellingsregels hanteren we bij dit soort nieuwe (oude) woorden? Weten we dat zelf wel? Door samen te praten en te doen ontdekken we ook hoe vaardig je moet zijn om bijvoorbeeld telefonisch contact te krijgen met de gemeente en andere officiële instanties. Dat is echt werk voor gevorderden. Fijn is het dan om te merken dat onze gemeente vrijwilligers heeft voor elke klus en dat mensen hen weten te vinden. In de lessen wordt ook duidelijk dat communicatie sterk samenhangt met de groep waarbinnen je je beweegt en die is voor ons allemaal heel verschillend. Daardoor ontstaan mooie gesprekken. We leren met en van elkaar.

In het nieuwe jaar starten we weer met een nieuw deeltje van de methode Spreektaal. Welk onderwerp zal de groep willen uitdiepen? Voeding, Gezondheid, Werk? Zij mogen het zeggen!

Hartelijke groet, namens de taalbegeleiders, Anneke van der Ven
anneke.vandervan@ziggo.nl

Denkt u na het lezen van dit stukje: 'Ik wil me misschien wel aansluiten bij de begeleiders van deze groep, voor één of twee uurtjes per week!' Wacht niet, neem contact op, of loop eens binnen op dinsdag- of donderdagochtend in de Kern. We zijn blij met één of twee mensen erbij.

BudgetMaatjes: Valkuilen

"We trappen zo vaak in onze eigen valkuilen". Ook als BudgetMaatjes. We zijn wat dat aangaat net mensen. "Wat zijn dan die valkuilen?" vraagt u zich misschien wel af. Eén van de grootste valkuilen is misschien wel dat we het beter denken te kunnen dan de hulpvrager. De valkuil is dan dat we al heel snel geneigd zijn om dingen over te gaan nemen. Wij doen het wel even, want dan gaat het sneller. Wij bellen wel even met die



schuldeiser omdat wij waarschijnlijk wel iets bereiken. Dit gebeurt met alle goede bedoelingen. Maar wat doet dat met de hulpvrager? Voelt zij/hij zich nog wel competent of denkt zij/hij "Ik kan niets, ik ben dom". Heeft de hulpvrager het gevoel de regie over het eigen leven te hebben of bepaalt een ander wat goed voor haar/hem is?

Zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel bij BudgetMaatjes. Is in dit kader het overnemen van zaken dan wel zo handig wanneer we hulpvragers voor zover dat kan weer zelfredzaam willen maken? Al moeten we daarbij wel toegeven dat de maatschappij inmiddels erg ingewikkeld is geworden. Te ingewikkeld soms. Het motto bij BudgetMaatjes blijft echter de hulpvrager zelf te laten doen wat zij of hij kan. De hulpvrager bepaalt het tempo.

Nog een andere valkuil waar we als coördinatoren al snel instappen. We sluiten koppelingen en hebben daar een gevoel bij. Was het positief en is de hulpvrager verder geholpen, of sluiten we de koppeling met een negatief gevoel af. Iets in de trend van "We hebben niet echt vorderingen gemaakt". Maar wie beoordeelt nu eigenlijk of iets goed of niet goed gaat? Of een koppeling positief of negatief is afgesloten? Is dat vaak niet onze eigen meetlat waarmee we meten? Wordt het in onze ogen niet goed afsluiten van een koppeling door de hulpvrager ook zo ervaren? Verrassend is dat we uit gesprekken met voormalig hulpvragers terugkrijgen hoe belangrijk die hulp voor hen is geweest. Ook al had het afsluiten in onze ogen beter gekund.

Valkuilen, we trappen er allemaal wel eens in. Gelukkig hebben we binnen Budgetmaatjes op verschillende tijdstippen momenten van nascholing. Daar word je dan weer geconfronteerd met die valkuilen. Van de BudgetMaatjes verwachten we dat ze jaarlijks minimaal twee dagdelen nascholing volgen.

Tot slot: Alle goeds voor 2020.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken.

Redactieadres: nieuwsbrief@vuds.nl Kopij inleveren voor **10 februari 2020**.

De Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.



De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo.

