



Nieuwsbrief nr. 127 november 2019

Vanuit het bestuur:



Wederom een nieuw bestuurslid, maar geen nieuwe vrijwilliger. Ik, Paul Hoorens, ga in het bestuur van zowel Vrede voor de Stad als ook voor de Voedselbank, de taak van secretaris invullen. Ik neem deze taak over van Gerrit van Buren. Ik ben van huis uit katholiek, maar voornamelijk volger van die ene man, die in zijn eentje de wereld kon veranderen: Jezus van Nazareth. Ik probeer zijn Voorbeeld te volgen in woord en daad en zal daarom, op persoonlijke titel, mij nog meer gaan inzetten voor de behoeftigen van onze maatschappij, hier in en om Spijkenisse. Ik blijf daarnaast de website van Vrede voor de Stad verzorgen en hoop zo mee te kunnen werken aan de doelstellingen van Vrede voor de Stad: daar

helpen waar nodig is.

Voor degenen die mij niet kennen: ik ben 54 jaar, getrouwd met Elly. Samen hebben we twee volwassen kinderen en ik woon sinds 1989 met veel plezier in Spijkenisse.

Liturgisch bloemstuk Uitzendbijeenkomst 15 oktober

De V van Vrede voor de Stad,

de N van heel Nissewaard,

De verkleuring van de sprieten wijst op de gebrokenheid maar ook een symbool van het uitwaaien over de regio

De takken met knoppen die verlangend uitzien naar nieuw leven,

De Hortensia als teken van grote dankbaarheid.

En valt er het volgende over te zeggen:

Haast onmogelijk lijkt het een bloemstuk te creëren met een boodschap van hoop,

De fleurige primula staat symbool maar helaas.... in oktober is er geen enkele te koop!

De hoop lijkt vervlogen maar dan zie ik het bonte palet in de natuur,

Wat levend was verkleurt, valt af, verdord maar het is van korte duur....

Want weldra prijken knoppen aan de bomen,

Zie ik in gedachten het tere groen al weer komen...

Dát is de hoop die de Vader ons wil geven, schijnbaar hopeloos en toch is er Nieuw Leven!

Vrede door het kruis, uit intense liefde, wilde de Heiland Zichzelf voor zondaars geven..

Uit dankbaarheid mogen wij op pad om uit te delen van dát leven en die hoop, het waaiert uit over Nissewaard, de hele stad...

Ieder met zijn eigen gaven en talenten, de handen gevouwen om De Vrededorst, als een lichtstraal van deze onpeilbaar diepe Schat!



Voedselbank:

Gift Spijkenisse Bike United.



Op 15 september jl. Is Spijkenisse Bike United met een hele groep op de fiets gestapt om geld in te zamelen voor de jarige kinderen van 7-12 jaar! Ze hebben met elkaar genoten van de leuke en mooie tocht en hebben daarmee € 1.300,00 opgehaald. Een hele mooie prestatie en een prachtig geschenk voor onze VB-kinderen in de vorm van cadeaubonnen voor de verjaardagen! Heel erg bedankt SBU. We zijn er ontzettend blij mee!

Rabobank steunt Voedselbank Spijkenisse e.o. op meerdere manieren

Een groep medewerkers hielp met het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten. Recent werd er een aantal warme jassen voor de vrijwilligers in de loods ontvangen en ook wat kantoor materiaal. Tijdens de actieperiode voor Omarm worden de kosten van de Omarm-bankrekening gesponsord. En sinds begin oktober staat het Rabobank-logo op de Opel Vivaro koelbus.



Het bestuur van de Voedselbank is de Rabobank zeer erkentelijk voor deze ondersteuning. Kijk voor meer informatie op: <http://voedselbankspijkennis.nl/belettering-bus-vrachtwagen/>

ACTIVITEITENCOMMISSIE: Om stil van te worden

Daar sta je dan in de supermarkt tijdens de Supermarktactie voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. Je hebt het idee dat de actie niet zo goed loopt. Veel mensen zeggen voor je gevoel nee. En dan komt er plotseling iemand met een volle boodschappenkar langs. Allemaal voor de Voedselbank. Wel drie kratten vol. Dan word je met recht stil! Stil, dat werd de Activiteitencommissie ook nadat de opbrengst was geteld. Vooraf had de commissie zich geen voorstelling gemaakt van de opbrengst. De voorbereidingstijd was kort. De actie was ook maar beperkt tot één dag en alleen in Nissewaard. Nadat alles was gesorteerd bleek dat er 12.671 artikelen waren gedoneerd.



Waar bestaat dat aantal nu uit vraagt u zich misschien af? Om een indruk te geven, het gaat hier om 1.568 pakken hagelslag, 1.425 blikken knakworst, 2.787 blikken soep, 680 potten chocopasta, 990 rookworsten, 148 potten pindakaas, 912 potten jam, 180 blikken groente, 415 vleeswaren in blik, 2.466 potten en pakken droge en natte sauzen en ga zo maar door. Echt een resultaat wat de stoutste verwachtingen heeft overtroffen!

Tijdens de actie konden mensen ook financieel een donatie doen. Dit heeft € 646,67 opgebracht. Eenieder die dat mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedankt. Voor inlichtingen: 06 27146876.

BudgetMaatjes: “Het zal hun eigen schuld wel zijn”

Recent werd ik tijdens de pauze van een vergadering aangesproken door iemand. Zij weet dat ik actief ben in de “wereld van schulden”. “Het is goed werk wat jullie doen”, sprak ze. “Diep respect daarvoor. Jullie zullen toch wel wat tegen komen”, zo ging ze voort. “Maar ja, ze hebben het wel zelf gedaan. Ze maakten verkeerde keuzes, waardoor ze in de schulden komen”, zo ging zij verder. Helaas zat de pauze erop en konden we niet verder praten. We maakten wel een afspraak om een keer een kop koffie te drinken. “Hoe ga ik dat gesprek aanpakken” zo dacht ik alvast? De volgende dag was ik aanwezig op de halfjaarbijeenkomst van de Belastingdienst. We werden bijgepraat over o.a. de Toeslagen. Een onderwerp waar het bij de hulpvragers nogal eens misgaat. (Gelukkig ook veel goed). Onze maatjes weten daar alles van. De medewerkers begonnen zelf over de problemen met het Kindgebonden Budget. Recent was dat uitgebreid in het nieuws. Later die week volgde ik in het kader van de verplichte nascholing voor Budgetmaatjes de training “De psychologie van de schuldenaar”. In die training wordt ingegaan op de psychologische gevolgen van het hebben van schulden, en hoe dat zich vertaalt in het handelen van mensen. De training geeft inzicht in waarom je hulpvragers 'doet zoals hij/zij doet'. Toen wist ik het. Ik ga dat gesprek in met de gedachten dat schulden mensen maar al te vaak “overkomen”. Dat schulden ook u en mij kunnen overkomen. Dat de overheid de situatie voor mensen met schulden vaak verergert (Rapport Nationale Ombudsman). Dat het wetenschappelijk is bewezen dat door geldstress je beschikbare IQ met 13 punten kan dalen? Dat je daardoor in de ogen van andere mensen soms domme beslissingen neemt. Dat je door geldstress de lange termijn niet meer overziet en bij de dag of zelfs bij het uur gaat leven. Dat het leven met schulden veelal een leven in chaos is. Als Budgetmaatjes proberen we in die chaos stabiliteit aan te brengen zodat mensen weer tot rust komen.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken.

Redactieadres: nieuwsbrief@vuds.nl Kopij inleveren voor **10 december 2019**.

De Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.

De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo.

Oranje Fonds
voor sociale initiatieven

Algemeen Nut
Beoogende Instelling
ANBI

Vrede  **voor de Stad**

www.vredevoorstad.nl